



Lydia

1958 - 2025

Je had het leven lief, het sterke en het broze.
Je hebt ons van jouw leven het mooiste stuk gegeven.

- Toon Hermans -

Dankbaar voor haar leven onder ons
nemen we met mooie herinneringen afscheid van

Lydia Vanderheiden

Partner van Patrick Knuyt

° Beverlo, 31 augustus 1958
† Heusden-Zolder, 21 maart 2025

Lid van Blindenzorg Licht en Liefde

De uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de aula van Uitvaartcentrum
Convents, Kerkstraat 3 te Beringen-Mijn,
op donderdag 27 maart 2025 om 13.00u,
gevolgd door de bijzetting van de urne in het
columbarium op de begraafplaats van Beverlo.

Samenkomst aan het Uitvaartcentrum **vanaf 12.45u.**

Parkeergelegenheid tegenover de kerk op het St.-Theodardusplein.

Er is gelegenheid om de urne van Lydia te groeten en de
naaste familie te condoleren in het funerarium te **Beringen-Mijn**
op woensdag 26 maart 2025 van 18.30u tot 19.00u.

Zij leeft verder in de harten van

Patrick Knuyt

haar partner

Jimmy Knuyt en Elle Maes
Belinda Knuyt en Olivier Schoumacker
Sally Knuyt en Bjorn De Kimpe

haar pluskinderen

† Jan en Bertha Vanderheiden - Boons
† Rene en † Gaby Vanderheiden - Schoemans
† Hilda en Bruno Vanderheiden - Lemmens
Francine Vanderheiden en Nico Carels
Paula en Robert Vanderheiden - Custers

haar broers en zussen

Haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
van de families Vanderheiden, Knuyt en Loos

*Dank aan de thuisverpleging Petra Quintens
en dr. Lukas Leten voor de goede zorgen en ondersteuning*

U kan ook online condoleren via de rouwpagina van uc-convents.be